



De Lustrumkoerier

Onregelmatig verschijnend tijdschriftje der Schiedamsche Toneelvereniging onder het devies "Utile Dulci" nummer 1

Wat zullen we nou krijgen?

Geachte ere-leden, leden, donateurs, gastspelers, oud-leden, regisseurs en iedereen die ons U.D. een warm hart toedraagt of heeft toegedragen: het komt eraan! Wat komt eraan? Het 100-jarig bestaan van onze onvolprezen Ver(e)eniging. Weliswaar duurt het nog een jaar voordat ons eeuwfeest daar is, maar de tijd gaat snel en er is nog veel te doen voor zowel het Bestuur als voor de Lustrumcommissie. Zij zullen in innige samenwerking ervoor zorgen dat u allen een programma voorgetoverd krijgt waarvan u achteraf alleen maar kunt zeggen: 'Wat vet cool dat ik destijds bij de Schiedamse Toneelvereniging Utile Dulci betrokken ben geweest.'

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 7 juli 1945:

"De voorzitter houdt een lange openingsrede bij de herrijzenis van U.D. Daarna leest de 2^{de} secretaris de notulen van de vorige vergadering (14 Febr. 42) voor, die worden goedgekeurd ofschoon dit de "kinderuitgave" is en men graag de meer uitvoerige andere notulen gehoord had, waarin meer tegen de Kultuurkamer en de moffen tekeer gegaan werd doch die apart gehouden waren (wàr gebleven?) met het oog op mogelijk onderzoek van de zijde der bezettingsautoriteiten.[..]

Vanavond eerste leesrepetitie (waarvan echter niets gekomen is daar G. er niet was en B. vroeger weg moest). [...]

Punt 7: het 7^e Lustrum. 't Lijkt wel wat vroeg dit nu reeds ter sprake te brengen, doch de praktijk heeft geleerd altijd 'n jaar vooruit 'n Feestcommissie te moeten instellen. [...] alhoewel het ook zeer geapprecieerd zal worden als er originele ideeën uit de leden zelf naar voren komen. In de praktijk is hier weliswaar tot dusver niet veel van terecht gekomen; jammer, want de jongeren kwamen wél met aardige voordrachten voor den dag, al deden ze die wel eens wat ál te laat op den avond (uit bescheidenheid om eerst de ouderen vóór te laten gaan?) zoodat ze dan minder tot hun recht komen. Mr. Cokart hoopt ditmaal eens een goed menu-tje te kunnen laten serveren (geen gevogelte met petroleum klaargemaakt) waarop mr. V. naar 't nieuwe lid der Feestcomm.

verwijst, een huishoudkundige bij uitstek, die daarvoor stellig zal kunnen zorgen.

Ingekomen stukken: een brief van Tilly en Wim, waarbij nog een feestje ter gelegenheid van hun huwelijk in uitzicht wordt gesteld.

Henk Hoek mist een financieel verslag. Mr. V geeft het woord aan den penningmeester: Bij het ontbinden van de club was 't saldo f 0,00, nu nog steeds f 0,00 en wanneer geen der leden aan de oproep in den laatste convocatie gedaan voldoet, zal 't kassaldo wel f 0,00 blijven. Hij maakt echter van deze gelegenheid gaarne gebruik den leden nog eens op te wekken –tevens met het oog op 't a.s. Lustrum-'n flinke bijdrage te geven.

Mr. V. komt daarna tot de sluiting die hij korter zal maken dan de opening. [...]

Met de beste wenschen voor 't a.s. seizoen sluit hij de vergadering welke nu in een gezellig zamenzijn (het 1^e na de bevrijding) ten huize van de heer Vos overgaat, zóó gezellig dat er voor de repetitie van "De Butler" dien avond niets meer is gekomen."

Wat gaat er dan gebeuren?

Nu, dat is op dit moment nog enigszins in nevelen gehuld. Maar enkele dingen zijn al zeker: een sprankelend lustrumstuk, veel drank en overvloedige maaltijden en langdurige lachsalvo's. Natuurlijk kunt u tijdens en na afloop eindeloos bladeren in het Lustrum- of eeuwboek met foto's en tekst, met droevige en vrolijke lotgevallen, met herinneringen aan het verleden en overdenkingen over het heden. Verder verwachten zowel Bestuur als Lustrumcommissie, zoals de goede gewoonte is bij onze Lustra, bijdragen van verschillende aard zoals liederlijke liederen en stuitende sketches, verstaanbare voordrachten en spetterende samenzangen. Kortom: het zal een Lustrum worden zoals u van U.D. gewend bent.

Uit het jaarverslag 1936 – 1937:

"Jammer was het dat het beroemde U.D.-strykje wegens verhindering van Koos Boogaardt 't Hooft slechts op 2 avonden (te Vlaardingingen voor de Kon.Ned.Middenstandsbond en te Schiedam voor de Burgerwacht) haar medewerking kon verlenen. We kregen nu een surrogaat, te Maasoord bestaande uit een abominabel slecht pianospelende juffrouw,

terwijl op de Liefdadigheidsvoorstelling te Schiedam het S.O.M.-strykje (een ensemble, bestaande uit onderwyzers en enkele onderwyzeressen) op het laatste moment bereid werd gevonden Piet Maas en de zynen te vervangen en hoewel het ten gehoor gebrachte wel viel te waardeeren konden zy het U.D.-strykje toch niet doen vergeten."

Wie gaat dat betalen?

Een eenvoudige vraag met een even eenvoudig antwoord: De Deelnemer. Wél is het zo dat de huidige leden van U.D., die immers via hun contributiebetaling de kas der vereniging jarenlang hebben gespekt, een reductie zullen genieten. De volgende, reeds op de loer liggende vraag: 'En hoeveel moeten we dan betalen?' – die vraag is op dit moment nog niet te beantwoorden omdat het programma van het Lustrum nog niet rond is. Maar u gaat dat zo snel mogelijk van ons horen, als u tenminste aangeeft dat u belangstelling heeft. Dat kunt u doen door de Lustrumcommissie te laten weten dat U de volgende exemplaren van de Lustrumkoerier wilt blijven ontvangen. U kunt de lustrumcommissie bereiken op het e-mailadres j.aeckerlin@gmail.com of schriftelijk op het adres *Lustrumcommissie U.D., Veemkade 1168 te 1019 BZ Amsterdam*. De Lustrumcommissie hoopt spoedig van u te mogen vernemen dat u inderdaad op de hoogte gehouden wilt worden.

Uit het jaarverslag 1937 – 1938:

"Na afloop van den boottocht werd geborrelt en gegeten in Restaurant Caland waar door de jongeren veel werd gedanst en door de ouderen veel werd gegeten. Al met al een zeer geslaagde dag."

Wanneer speelt het Lustrum?

Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen aan het komende Lustrum deel te nemen zullen de festiviteiten plaatsvinden op zaterdag 12 en zondag 13 november 2011. De feestelijkheden spelen zich af in Schiedam, de bakermat van UD.

Uit de toespraak van Voorzitter Maas Geesternus tot de bestuursleden op 30 juni 1939, waarbij hij zijn functie ter beschikking stelt:

"Ik herinner me in dit verband een voorval van enkele jaren geleden. De regisseur had zich met Drop, de toneelknecht, in Muisis urenlang uitgesloofd om van het daar aanwezige lelyke decor nog iets te maken. Hy gebruikte daarvoor (gehuurd mocht er in dien tyd niets worden) zware roode draperieën. Toen een medelid om half zes binnenstapte, van plan om een gezellig borreltje te gaan drinken (de regisseur

had nog minstens een uur werk) merkte dit lid op dat het decor net Circus Sarrasani leek. Blyf daaronder maar eens kalm."

"Het gaat byvoorbeeld niet op dat alleen de regisseur zich vroeg genoeg laat schminken en de rest –op een paar gunstige uitzonderingen na– eerst eens op hun gemak gaat eten en als gevolg daarvan te laat by Harry komt, zoodat alle voorstellingen van U.D. ongeveer 20 minuten te laat beginnen.

Het is onjuist om, wanneer Harry dan tracht de menschen zoo gauw mogelyk te schminken omdat het anders nóg later wordt, het licht in de kamer waarin hy bezig is uit te draaien. Dit wordt zeer geapprecieerd op een bruiloftsfeest maar niet by een te geven openbare toneelvoorstelling. Dit zyn een paar losse grepen, die ik uit de gebeurtenissen doe."

Wilt u ons helpen?

De Lustrumcommissie doet haar uiterste best zoveel mogelijk oud-leden en oud-gastspelers te informeren over het komende Lustrum, maar het is niet eenvoudig gebleken om achter de juiste huidige adressen te komen. Indien u ons daarbij behulpzaam kunt zijn.....



De Lustrumcommissie 2011, v.l.n.r.:

Jaap Aeckerlin, ☎ 010-450 58 49

✉ j.aeckerlin@gmail.com

Ingeborg Schuitemaker, ☎ 070 - 387 73 90

✉ ispbm@planet.nl

Inez Huldy, ☎ 0032 - 8057 1050

✉ inezhuldy@dommel.be

Ronel den Dubbelden, ☎ 020 - 423 52 23

✉ ronelenjaap@live.nl

Wilt u deelnemen aan ons Eeuwfeest en deze lustrumkoerier blijven ontvangen, meldt u dan aan via j.aeckerlin@gmail.com of schrijft u naar Lustrumcommissie UD, Veemkade 1168, 1019 BZ Amsterdam